



GERT SIEBES

Ik ben geboren in 1954 in Wemeldinge, een dorpje in Zeeland tussen de Schelde`s. Ik woon nu in Brummen, ben getrouwd en vader van drie kinderen. Mijn jeugd heeft erg in het teken gestaan van sport en beweging. Mede hierdoor koos ik voor een studie fysiotherapie. Beweging, de zin van beweging en de vraag wat de mens beweegt zijn vragen die in mijn biografie steeds weer terug keren. Aansluitend op mijn fysiotherapie studie heb ik manuele therapie gestudeerd en nadat ik in de jaren 70 kennis had gemaakt met de antroposofie heb ik de studie antroposofische fysiotherapie gevolgd. Momenteel werk ik parttime als fysiotherapeut in het therapeutikum. Daarnaast geef ik leiding aan een centrum voor zingevingsvraagstukken en geef ik lessen ethiek en levensbeschouwing op een PABO.