



LIESBETH KUHLEMAIJER

In 1957 ben ik in Haarlem geboren in een leraarsgezin. Na de middelbare school ging ik in Leiden medicijnen studeren en kwam daar voor het eerst met de antroposofie in aanraking door een schildercursus. Het nat in nat schilderen sprak mij zo aan dat ik vervolgens me ook in de antroposofische geneeskunst heb verdiept en mijn verdere studententijd me daar steeds meer mee heb verbonden.

Aan het eind van mijn studie kwam ik Willem Beukers tegen, met wie ik later ben getrouwd.

Na een aantal jaar in den Haag o.a. in het Rudolf Steiner Verpleeghuis werkzaam geweest te zijn, hebben wij ons, op verzoek van een patiëntenkring hier in Apeldoorn gevestigd.

Vervolgens is de praktijk uitgebouwd tot een Therapeuticum met een eigen gebouw in 1996.

Elke dag zie ik het als een voorrecht om met meerdere therapeuten om een patiënt te kunnen staan. Om de gelegenheid te hebben niet alleen ziektes te bestrijden, maar elk mens ook in zijn gezonde stuk aan te kunnen spreken en soms in zijn lot te kunnen bijstaan.

Zelf ben ik een liefhebber van planten, speel graag viool, in symfonieorkest het VIE en bij allerlei jaarfeesten, hou van tekenen en schilderen en bovenal van man en kinderen, Hans (1992) en Eveline (1994).

